

SMEKMÅNAD MED SAFARI



ALDRIG SÅ NÄRA TIDIGARE.
GRANNE MED VILDA DJUR.
FARLIGA DJUR? SÄKERT,
OM MAN INTE FÖLJER
FÖRESKRIFTERNA. SÅ NÄRA
LIVET, ETT ANNAT LIV DÄR
FÖRUTSÄTTNINGARNA ÄR
HELT ANNORLUNDA. EN
SMEKMÅNAD PÅ NATURENS
VILLKOR. HIT RESTE LIFESTYLE
WEDDINGS MARKEL BORG,
OCH UPPLEVDE NÅGOT
ALLDELES ANNORLUNDA.

AV **MARKEL BORG**



EN STOR SAFARIARRANGÖR är Makutsi Safari Springs, som erbjuder paketresor från sex nätter till fem veckor. Flyg till Johannesburg, inrikesflyg till Phalaborwa, och innan man vet ordet av står man där vid Makutsiflodens strand, på en plats så fjärran från vår bekväma tillvaro man kan tänka sig. Det är första tanken, den att det här blir kanske lite för... primitivt. Oroliga blickar från guppens medlemmar. Bo i en hydda? Rinnande vatten? Hur blir det med maten? Frågor som besvarar sig själva efter en snabb introduktion av campen, Makutsi Main Camp. Början på ett bekvämt äventyr i Afrika, med boende i bungalows med eget badrum, minibar och faktiskt också elektricitet. Om längtan efter kontakt med omvärlden blir för stor finns det till och med möjlighet att surfa ut på Internet, men vem kan vilja det?

Makutsi Safari Springs ligger mellan Drakensbergen och Krüger Nationalpark. Området är 12 000 hektar stort och har ett vägnät på cirka 50 mil. Ordet makutsi betyder "fridfull plats" på zulu och det är en sanning både med och utan modifikation, för det här är en del av Afrikas vildmark och då gäller naturens lagar. Det saknas stängsel och därför finns speciella säkerhetsregler som alla som besöker campen upplyses om och måste följa. Att bli informerad om att man inte får visats utanför sin bungalow mellan 17.30 och 07.00 kan kanske skicka kalla kärar



längs ryggraden på den lättskrämde, men den som ger sig ut på safari gör det för att söka spänning. Eller hur?

KÄNSLAN AV ATT flyta runt i 33-gradigt mineralhaltigt vatten omgiven av en tropisk trädgård. Aporna bredvid poolen tjartrar lite förstrött. En avslappnad stämning. Underliga varelser de där människorna. Så inriktade på att njuta – till och med ute på Afrikas savann. Makutsi Safari Springs bjuder på vildmarkslyx utan att känslan av äkthet för den skull förtas. Det är en genuin safaricamp som anpassats för moderna krav på bekvämligheter. Till den naturliga lyxen räknas två bubblande källor på campen, som förser såväl den 30 meter långa utomhuspoolen och det invändiga romerska badet med mineralhaltigt vatten.

Kvällen efter den första dagen. En välldagad symfoni av lokala specialiteter och grönsaker från egen täppa. Förväntansfullt prat om det som förestår, om utflykter ut bland Afrikas fyrbenta invånare. Det är spänning i luften. Makutsi Safari Springs har egna odlingar som förser campen med förstklassiga grönsaker. Det som serveras på kvällen har plockats under eftermiddagen. Färskare än så kan det inte bli. Det kött som serveras kommer från den egna boskapshjorden bestående av Brahman kreatur. Närproducerat så det förslår. Måltiderna serveras på den takförsedda öppna terrass som är campens naturliga samlingspunkt.

Första natten. En tapet av ljud runt omkring. Lite på helspänn. Inte rädd, bara förväntansfull. Alla dessa underliga läten som hörs. Var kommer de ifrån? Långt borta, helt nära. Vilka gör dem? Ofarliga vegetarianer eller köttätande bestar? En flock hyenor! Det går inte att ta miste på det skrattande lätet. Inte långt borta. Kanske några hundra meter utanför campen. Den som respekterar ordningsreglerna har inget att frukta på campen som är väl bevakad. Ett stängsel hade förstört äktheten i upplevelsen. Att övernatta på en safaricamp är inte som att somna in på hotellslafen efter en natts festande på Ibiza. Gud ske lov!

I morgon är en stor dag. God natt.

DRÖMMEN ÄR GIVETVIS att få se dem alla fem: lejon, buffel, leopard, elefant och noshörning. Exklusiva upplevelser som inte går att jämföra med att betrakta de stackars avtrubbade varelserna i en djurpark här hemma. Möjligheterna att få se alla fem i samband med de utflykter som anordnas på Makutsi Safari Springs är stora. Aldrig mer än två fordon vid ett djur, för här är gästerna på artighetsvisit och då går man varsamt tillväga. Inte störa, bara betrakta, men ändå på nära håll. Speciellt nära kommer man geparden, det tack vare Makutsi Cheeta Rescue som byggts upp för att återanpassa tama och skadade geparder till vildmarken. En av de mest engagerade personerna som driver projektet är Karl Weber, delägare till det



”DRÖMMEN ÄR GIVETVIS ATT FÅ SE DEM ALLA FEM: LEJON, BUFFEL, LEOPARD, ELEFANT OCH NOSHÖRNING.”

familjeägda Makutsi Safari Springs. Familjen Weber är en av anledningarna till att stämningen på campen är så familjär och avslappnad.

På första parkett med en hänförande utsikt över Makutsifloden. På River Lapa & Viewing Deck kan man dagtid på ett bekvämt sätt studera djurlivet utan att skumpa runt i en Land Rover. På kvällen förvandlas den takförsedda terrassen till en bar. Nu går det inte att se några djur, men nog finns de där ute. Det är bara att be gästerna att dämpa ljudnivån. Den nattliga serenaden har börjat. Tanken är att få närkontakt med det afrikanska djurlivet på flera olika sätt. Hippo Hide är en speciell utkikspost vid en damm där den imponerande flodhästen gärna kommer för att dricka och ta sig ett dopp.

LITE MERA ÄVENTYRLIGT, till fots på Walking Safari, för att komma så nära naturen det överhuvudtaget går. Under ledning av en erfaren guide kan grupper om åtta personer ge sig ut för att bo i tält på en klippformation med utsikt över Drakensbergen. Tältlägret är utrustat med bekvämligheter som elektricitet, duschar och toaletter – för att man är i djupaste Afrika behöver man faktiskt inte leva spartanskt. Med lägret som utgångspunkt görs vandringar på upp till fem timmar. Då terrängen bitvis är rätt krävande behövs kondition och viss vandringsvana. Det här alternativet är till för de som har en önskan att bli ett med omgivningen. Utflykten till Makutsi Tented Camp sträcker sig över två nätter och två dagar och bokas separat.

Ytterligare utflykter står till buds för de som vill se och uppleva mer. Krüger Nationalpark är lika stor som Belgien till ytan och väl värd ett besök. Detsamma gäller Blyde River Canyon som ligger i utkanten av Drakensbergen. Detta häpnadsväckande djupa ravinområde är en fascinerande syn, inte minst de karakteristiska potthålsformationerna. En utflykt som ger perspektiv på vår västerländska tillvaro är den till en autentisk afrikansk by. Nya intryck som får oss att tänka efter och kanske omvärdera vår syn på oss själva och andra.

Kanske är det alla dessa möten som gör resan till Afrika så fantastisk. Det annorlunda blir något att förhålla sig till, något att jämföra med. Väl hemma är man till vissa delar en ny människa, en människa som blivit lite bättre på att ta in omvärlden. □

